

ZELEM

Von: Micha Owsinski [mailto:micha.owsinski@gmail.com]

Gesendet: Donnerstag, 26. Februar 2015 20:36

An: PMO.HEB@it.pmo.gov.il; bnetanyahu@knesset.gov.il; vadimb@pmo.gov.il; president; ylapid@knesset.gov.il; האושנר גילי; [nitzan Horowitz](mailto:nitzan.Horowitz); editor@haaretz.co.il; editor-in-chief@y-i.co.il; letters@jpost.com

Cc: info

Betreff: דעת גילוי

גבירות" ורבות" הנכבדים מאוד

שוב קמנו היום למשמע חדשות על השחטת רכוש (בינתיים) של מוסדותיה של אחינו הנוצרים המתגוררים לצידנו כאן בארץ. ולא התפקיד שלנו לגונן עליהם מפני הוונדליזם המסוכן מצד קנאים בקרבנו, אלא שהקנאים הללו לא עוצרים ברכושם של זרים ומוסיפים "לשפוך את התינוק המשיחי עם המים".

גם מרכז "המכון לחקר עם עולם" וחיי יושב הראש שלו היו בעבר ליעד של אלימות זו (ראו תחת: www.zelem.de).

הנה כי כן אנו שואלים בדאגה גוברת והולכת:

עד מתי מנהיגי עמנו, הן הפוליטיים והן הרוחניים, יסרבו להצהיר בקול רם צלול ובלתי משתמע לשתי פנים גיבוי כנגד כל אלימות המכוונת כלפי זרם משיחי שנוי במחלוקת זה אשר לא מקובל כאן כשווה זכויות אך עדיין צומח מלב היהדות עצמה?

עד מתי מנהיגי עמנו ישתפו חרישית פעולה עם גורמים פוליטיים ודתיים קיצוניים בקרבנו על דרך ההסכמה שבשתיקה שהם מפגינים או על ידי מס שפתיים רפה כלפי חוץ בלבד?

עד מתי מסרבים לקלוט כי גם השתקת "קול האחר" בקרבנו הוא חלק מחוסר הבגרות הדמוקרטית שמפגין עמנו בכך כלפי חוץ?

עד מתי נסרב להתמודד גם אנחנו עם העבר שלנו – ולא בהסתכלות נוחה והצבעה מאשימה כלפי "הגוים" בלבד אלא תחת ההנחה שידו של אלוהי ישראל אינה קצרה כדי להצילנו (ישעיהו נט')?

עד מתי נתעלם מהעובדה כי משמעותה העמוקה של הנצרות טמונה בכך שהיוותה תנועה משיחית חובקת זרועות עולם לשם החזרת כל העמים תחת כנפי השכינה – ושמה דווקא עמנו הוא זה שמסרב עד עצם היום למלא תפקידו בהתאם לכוונותיו המקוריות של אלוהיו ומשיחו ישוע היהודי?

עד מתי נרשה להשתיק, להשמיץ, לגדף ולקלל ואף להלך אימים ע"י אלימות פיזית על כל מי שמעז להעלות שאלות לגיטימיות אלה בפומבי במסגרת שיח דמוקראטי בקרב

עמנו כפי שקרה חזור ונשנה ליושב ראש מכון זה, מר קלאוס משה פילץ, בעצמו ניצול שואה החוגג בימים אלו את יום הולדתו ה-79?

עד מתי לא נאפשר דיון פתוח ואמיתי על השאלות וההשלכות התיאולוגיות כבודת המשקל הכרוכות בדברי ימינו ובקורות מדינתנו, וכן במלחמות ישראל המחודשות שנכפות עלינו בימינו חזור ונשנה ללא צפי לשלום אמת כפי שחזו אותו נביאינו לימות המשיח?

דווקא היום כשמדינת ישראל מאויימת מכל גבולותיה והעמים (במיוחד במערב הנוצרי) מראים סימני התפוררות, קריסה וכניעה בפני עלייתו המחודשת של האסלאם הכובש אותם אט-אט הן דמוגרפית והן "תרבותית" (בתור תת-תרבות עולה וצפה ומתחזקת כל יום), דווקא היום כשישראל זקוקה לכל ידיד בעולם כדי להישמר מפני בידוד בינלאומי מזהיר, לא מפגינים כאן מספיק בגרות ואומץ לב אזרחי ומרימים קול ברור לטובת חופש הביטוי וחירות הדעת.

אל לנו להתפלא, אם כן, כשחדשות כאלו "מארץ הקודש" ירחיקו את רגלי ידידינו המעטים הנותרים בעולם ויכניסו אותם למגננה לא פשוטה מפני הרוב הגובר שבזו וסולד למדינתנו ולכל יהודי באשר הוא. לא נתחמק מחלקנו באחריות כלפי אחינו וידידינו בכל העולם.

אל לנו להתפלא כשהתנהגות אלימה פסולה כזו כאן בארצנו תמצא את הדה הן בארץ והן בחו"ל על ידי איומים ותקיפות כלפי מוסדות יהודים או כלפי אחינו היהודים גופם. לא נתחמק מחלקנו באחריות כלפי אחינו כאן ובעולם.

אל לנו להתפלא גם כאשר אלוהי ישראל ימשיך "להסתיר פניו ממנו" כאשר "בניו", בני ישראל יוסיפו לגדף את ישוע משיחו ומושיעו לעם הזה כ"בן זונה" או "אתנן זונה" (תלמוד). לא נתחמק לבסוף מחלקנו באחריות לגורלנו – וגזר דינו. וחבל. כי בני עמנו חוו כבר יותר מדי דם, יזע ודמעות בכדי להתעלם מחשיבה מחודשת ומחוץ למסלולי המסורתנות הרבנית-חרדית הגלותית שאבד עליה הכלח מזמן.

שיקולים פוליטיים צרים רק יאריכו ויעמיקו את סבלנו כאן בארץ – ארץ מריבה.

ראו הוזהרתם: הכתובת על הקיר – והיו אלה הקנאים בקרבנו שחתומים עליה.

בברכה ובכבוד רב

מיכה אובסינסקי

סגן יו"ר המכון לחקר עם עולם